

NIEUWSBRIEF 2020

Lieve mensen,

Wat kijken we terug op een bewogen jaar! 2020 het jaar van de uitbraak van het corona virus. Het virus wat de hele wereld op zijn kop heeft gezet, en op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief nog steeds niet uitgebannen is en de vraag is of dit ooit zal gebeuren?

Ondanks dat wij op het platteland wonen en werken, kregen wij er ook mee te maken m.b.t het bezoek aan onze boerderij. Via onze gemeente kregen wij noodverordeningen opgedragen m.b.t onze nevenactiviteiten. Voor ons vakantieverblijf betekende dit dus 1 gezin per verblijf. Hier en daar was het even passen en meten maar we zijn er uitgekomen. De 1 ½ meter afstand was gemakkelijk te realiseren omdat het verblijf natuurlijk aan de andere kant van ons bedrijf is gehuisvest.

Desalniettemin was het niet zo gezellig als andere jaren. We hadden weinig contact met de gasten, en het contact wat er was ging via de telefoon of app.

Toch zijn we blij dat ook dit jaar gasten ons wisten te vinden en we hebben het zelfs drukker gehad als andere jaren.

Maar ook de erf betreders (zoals de dierenarts en veehandelaar) moesten zich aan de regels houden zoals handen ontsmetten, het bezoek zo kort mogelijk houden, 1 ½ meter afstand en tijdens de 2^e golf zelfs een mondkapje voor.

De rondleidingen die we normaal gesproken geven, zijn geminimaliseerd en ook de kinderfeestjes hebben we tot het minimum beperkt. Op deze manier hopen we met elkaar iets bij te kunnen dragen aan het indammen van het virus.

2020 was ook weer een jaar van enorme hitte en de daarbij komende droogte en veel te weinig neerslag. We hebben vorig jaar een beregeningsinstallatie aangeschaft om onze gewassen (vooral mais maar ook de weilanden) te kunnen beregenen. Dit lijkt zijn vruchten te hebben afgeworpen want de maisoogst die in oktober heeft plaats gevonden, lijkt van goede kwaliteit. En ook onze koeien konden heerlijk buiten blijven omdat er beregend was, en er voldoende gras was.

Toch hebben we (ondanks het beregenen) dit jaar ook weer voer te weinig van ons eigen land af kunnen halen en hebben we voer bij moeten kopen, een enorme kostenpost!

Maar er gebeurde meer in dit bewogen jaar. Het jaar dat we ook afscheid hebben moeten nemen van een van onze oudste honden: Didge de 15-jarige Australian Cattle Dog die mij altijd met hand en tand beschermd heeft. We hebben hem ouder zien worden, hij werd wat milder en we waren eigenlijk al maanden met zijn afscheid bezig. En toch komt dan het moment dat je je maatje los moet laten vreselijk hard binnen zowel voor mij als voor Bennie. Op 17 januari hebben we hem rustig in laten slapen. Wat een gemis.....

Als ik verdrietig ben, schrijf ik zaken graag van mij af en op onze site kunnen jullie de ode lezen aan de meest geweldige hond die ik ooit gehad heb: <https://www.melkveehouderij-weiden.nl/dieren-die-we-missen/maeglin-didge>.

Dit jaar hadden we ook wat pech met de geitlammeren. Er werden 13 Nederlandse Landgeit lammeren, en 1 Boergeitlam geboren. De bevallingen van de geiten waren die volgens "het boekje"

echter was er 1 boklam van Loes die een aangeboren hartafwijking bleek te hebben en we hebben hem helaas na 4 weken in moeten laten slapen. Ook Juul, ons eerste gefokte boergeitlam heeft het niet gered en helaas hebben we haar 6 weken geleden dood in haar stal gevonden. Ze is nog geen 6 maanden oud geworden.

Onze Alpaca's zijn verkocht. Na de dramatische dood van ons eerste veulen Mitzi in 2006 die waarschijnlijk ten prooi is gevallen aan een van de eerste wolven in Nederland, en de dood van Lyron vorig jaar, onze erg lieve witte merrie was voor mij de lol er een beetje af en hebben we ze te koop gezet. Soms moet je keuzes maken die niet altijd even leuk zijn. Maar het is goed zo..... En wellicht dat we ooit nog eens weer met een nieuwe groep Alpaca's beginnen, voor nu is het even goed.

Onze koeien doen het goed. Ondanks dat we een zeer warme zomer hadden en een koe boven 20 graden al hittestress kan ervaren, hebben we weinig noemenswaardige problemen gekend. Onze koeien lopen vaak van maart tot ver in het najaar buiten. Echter met de tropische temperaturen van afgelopen zomer, hielden we ze overdag op stal en mochten ze 's nachts naar buiten. Onze stal is goed geventileerd en er hangen grote ventilatoren die het enigszins aangenaam maken op stal. In elk geval aangenamer als buiten in de brandende zon.

Sinds begin 2020 zijn wij aangesloten bij STICHTING ADOPTEER EEN KOE.

Stichting Adopteer een Koe is een programma van Stichting Koevoet. Als je een koe adopteert krijg je direct contact met een boer(in).

Ook lees je in het Nieuws van de Boeren meer over boeren en het boerenleven. Wij vinden het contact van boer en burger erg belangrijk.

Naar onze overtuiging draagt dit bij aan wederzijds begrip en bewustzijn. (boer-burger verbinding). De boerderijen die bij Adopteer een Koe zijn aangesloten hebben een duurzame bedrijfsvoering en staan open voor burgers op hun erf. Zij vertellen graag over hun dieren, hun bedrijf, hun manier van boeren en hun producten.

Voor jullie, als burgers betekent dit vaak (her-)ontdekken van hoe leuk en leerzaam het op de boerderij is en hoe waardevol het is om kinderen met dieren in aanraking te brengen en ze te leren waar onze zuivel en ons vlees écht vandaan komen.

Wil jij ook een koe of een kalfje adopteren? Kijk dan op onze site hoe je dit kunt doen:

<https://www.melkveehouderij-weiden.nl/adopteer-een-koe>

Inmiddels hebben we al 6 gezinnen die een koe of kalfje hebben geadopteerd (1 gezin heeft zelfs 2 koeien geadopteerd).

De problemen in onze sector blijven voortbestaan, en ik ben bang dat dit ook nog wel even zo zal blijven. Het lijkt een economisch gewin te gaan worden. Persoonlijk heb ik mij, daar waar mogelijk, gedistantieerd van alle negativiteit in de sector. Het maakt je somber en verdrietig, en e.e.a. begon ook door te werken in de privésfeer en dat is toch het laatste wat een mens wil...

We hebben een mooi bedrijf waar we met recht TROTS op zijn, een gezonde veestapel (we draaien mee in de top 10 van NL) en we blijven vechten voor onze toekomst. Het blijft echter een hard gelag als je in je eigen omgeving de ene na de andere veehouderij om ziet vallen als een blokkendoos omdat men het niet meer ziet zitten, en/of geen toekomst meer heeft.....vreselijk.

Ik hoop dat we met elkaar het tij nog kunnen keren en tot het besef komen dat er iets moet veranderen. En veranderen doen we SAMEN.

Weten jullie waar je eten vandaan komt? Staan jullie erbij stil wat er nodig is om gezond, verantwoord en duurzaam voedsel te produceren? Onze hele sector is dag en nacht in de weer, eerlijk en betrouwbaar voedsel van hoogwaardige kwaliteit te produceren. Vaak verdwijnt dit voedsel via export naar het buitenland want het buitenland weet dat wij hoogwaardig voedsel produceren. En wat kopen wij in onze winkels? Boontjes uit Nieuw-Guinea, tomaten uit Spanje, vlees uit Argentinië. Vreemd nietwaar? Laten we allemaal eens op de herkomst van ons voedsel gaan

letten in de supermarkt. Of nog beter koop bij de lokale boer of boerderij winkel. Dan weet je zeker dat je eerlijk en betrouwbaar voedsel van hoogwaardige kwaliteit koopt van Nederlandse bodem. Veranderen doen we SAMEN!

Sinds augustus van dit jaar ben ik kartrekker voor het landelijke consumenten platform “fietsen voor mijn eten”. Een initiatief vanuit consumenten om de lokale ondernemers en hun producten onder de aandacht te brengen. Daarnaast gaan we met elkaar op de fiets om ons “kostje” bij elkaar te fietsen. Handig en gezond toch? Wil je weten wat er bij jou in de buurt te vinden is? Kijk dan snel op www.fietsenvoormijneten.nl

De hele corona crisis heeft ook ons even teruggeworpen op onszelf en we zijn onze nevenactiviteiten eens goed onder de loep gaan nemen wat wij hier verder mee willen doen. Het contact met de mensen vinden wij beiden erg belangrijk maar nog belangrijker vinden wij zoals ook hierboven al beschreven dat de burger/consument weet waar zijn/haar voedsel vandaan komt.

Echter vragen wij ons door de jaren heen ook af wat de gemiddelde consument hiervan vindt? Vind de consument dit net zo belangrijk als dat wij dat doen? Willen wij niet iets anders als de consument wil?

Dit is wat wij de afgelopen maanden zijn gaan uitzoeken en hebben onze grenzen verlegd. Het spreekwoord “veranderen van spijs doet eten” is hier zeer zeker van toepassing.

Ons B&B is in 2012 geopend en we hebben heel veel lieve, gezellige, en meelevende mensen mogen ontvangen en ontmoeten. Toch is het B&B op zich voor ons geen uitdaging meer en hebben we besloten ons B&B te gaan verbouwen als vakantiewoning. Naast deze vakantiewoning komen er 2 hooiberghutten die we hopelijk begin 2021 kunnen gaan plaatsen (dit ligt o.a. aan de vergunningen die door onze gemeente af gegeven moeten worden). Hooiberghutten is een mooi landelijk concept waar we ons bij aan hebben gesloten. Het concept past precies binnen onze denkwijze. Benieuwd? Kijk maar vast op de landelijke site: www.hooiberghutten.nl

Per 1 januari 2021 gaan we stoppen met de kinderfeestjes, maar ook de educatie op de boerderij zal van de “menukaart” verdwijnen. Het kost te veel energie mensen enthousiast te krijgen om met de kinderen naar de boerderij te komen. We vinden dit ontzettend jammer want als ik kijk naar de leerzame programma’s die we de kinderen aan bieden waar ERVAREN – VOELEN – BELEVEN centraal staan en waar veel kinderen ook echt iets aan hebben, is het echt een gemiste kans voor veel leerlingen. Maar het is zoals het is en zoals ik hierboven al beschreef, het leven bestaat uit keuzes maken.

De rondleidingen blijven wel bestaan echter dan op gepaste dagen en tijden. Nu is het nog zo dat mensen kunnen komen als het hun uitkomt. Wat dan wil zeggen dat we vaak veel tijd vrij moeten maken voor bijvoorbeeld 2 mensen. En dat is sonde van onze tijd.

De ontvangstruimte die nu ook nog gebruik wordt als vergaderlocatie of bijeenkomst ruimte zal bij de vakantiewoning aan worden getrokken zodat er echt een huiskamer/keuken kan ontstaan met 2 slaapkamers boven. De woning is dus vanaf 2021 te huur voor gezinnen met maximaal 3 kinderen. Prijzen e.d. zullen zo spoedig mogelijk op de site komen te staan. Uiteraard blijven wij gewoon te vinden via www.natuurhuisje.nl en www.vekabo.nl. En binnenkort dus ook via www.hooiberghutten.nl

Er zal op een andere plaats op het bedrijf een ruimte gerealiseerd worden die gebruikt/gehuurd kan worden als vergaderruimte, en die ik zelf ook kan gebruiken als coachruimte om gesprekken te voeren met de deelnemers.

Er liggen nog wat “losse plannen” op de plank waar we eerst nog even op moeten broeden voor we deze naar buiten zullen brengen. Maar het zijn zeker innovatieve plannen, dus houdt onze site www.melkveehouderij-weiden.nl in de gaten!

Het heeft in elk geval te maken met die boer-burger verbinding die wij zo belangrijk vinden maar dan in een ander jasje.

Sommigen van onze gasten weten dat ik columns schrijf voor een plaatselijke krant; belevenissen op de boerderij, elke dag is anders.

De meeste van deze columns zijn terug te vinden op onze site: <https://www.melkveehouderij-weiden.nl/blog/atmonique-vertelt-columns>. Deze zullen elke keer door mij aangevuld worden als er weer een column uitkomt.

Lieve mensen het was een bewogen jaar met veel downs, maar zeer zeker ook ups. Ook een jaar van bewustwording en nieuwe inzichten die we tot uitwerking gaan brengen zodra de tijd er rijp voor is.

Wij hopen jullie volgend jaar allemaal weer te verwelkomen op onze boerderij

Voor nu wensen wij iedereen hele fijne kerstdagen en een voorspoedig 2021.

BLIJF GEZOND!

Bennie en Monique Weiden

Melkveehouderij, bezoekboerderij, coaching en begeleiding.



Scan de codes om op onze sites te komen.